

**Apostel Thomas Kerk**  
www.pgenschede.nl/atc

Ds Jan Bos - Oldenzaal

ATK – 29-06-2014

Beste mensen in Enschede, gemeente van Jezus Christus,

1) De BV IK

Ik kwam laatst een keer een boek tegen waarin het ging over jongeren in Nederland geboren na 1986.

Hoe staan jongeren van rond de 30 in het leven van nu?

De onderzoekers constateren dat deze jongeren over het algemeen ongeduldig zijn,

niet kunnen omgaan met tegenslagen

zich moeilijk kunnen concentreren

geen grenzen kennen

verwend zijn, egocentrisch en eigenwijs.

Grote idealen hebben ze niet.

Deze jongeren zijn opgegroeid in een tijd waarin alles kan en alles mag.

Ze zijn erg zelfstandig en gericht op hun eigen ontwikkeling.

Dat is goed voor de economie maar slecht voor de publieke sector zeggen die onderzoekers. Want je bent een sukkel als je oude mensen gaat wassen, of als je voor de klas gaat staan.

Jongeren zijn alleen maar bezig met hun eigen BV IK.

Ik weet niet of u dit herkent van uw kinderen of kleinkinderen.

Ik denk zelf dat dit wel een erg eenzijdig beeld is van jongeren,

want ik kom genoeg jongeren tegen die verder kijken dan hun eigen BV IK.

Maar in de kern zal het waar zijn wat zij hebben onderzocht:

de maatschappij wordt individualistischer en meer IK-gericht.

Laatst zei een vrouw tegen me: "het is rommeliger dan vroeger"

Er zit geen structuur, geen verband meer in.

2) Jezus: je kruis opnemen

Naast dit onderzoek van de tijdgeest lezen we vandaag over Jezus die zegt:

"Wie zijn leven verliest zal het behouden.

Neem je kruis op en volg Mij"

Dat is in tegenspraak met de BV IK van veel jongeren denk ik.

Die horen dit niet graag.

Maar wie wel?

In deze rede van Jezus die Hij uitspreekt voordat Hij zijn leerlingen op weg stuurt de wereld in zien we de scherpe kant van Jezus.

De Jezus met prikkelende stellige uitspraken.

Het is bijna op het arrogante af wat Jezus hier allemaal zegt.

"Wie meer van zijn vader of moeder houdt dan van Mij is Mij niet waard.

en: Wie Mij ontvangt ontvangt Degene die Mij heeft gezonden."

Dat lijkt heel wat anders dan de bescheiden vredelievende Jezus.

De Goede herder die zorgt draagt en troost en geneest.

"Wie niet zijn kruis op zich neemt en Mij volgt is Mij niet waard"

Laatst was ik op een bijeenkomst over kerk en sociale media.

Daar hadden we het over Facebook en Twitter.

Daar kwam ook de volgende stelling aan de orde:

"Zou Jezus in deze tijd Twitter hebben gebruikt om zijn Koninkrijk te verkondigen?"

Leuk om over na te denken!

ik weet niet hoeveel 'volgers' Jezus in onze tijd gehad zou hebben als Hij zou twitteren:

“Wie niet zijn kruis op zich neemt en Mij volgt is Mij niet waard”

Zulke woorden vallen niet lekker bij mensen die alleen hun eigen BV IK kennen.

Daar was Jezus zich wel van bewust, ook in zijn tijd al.

Hij heeft het over het zwaard dat hij brengt,

over een wig tussen mensen

over vijandschap in families.

De weg van Jezus is een onrustige weg, die kritisch maakt.

Soms de weg van de meeste weerstand!

In dit gedeelte zegt Jezus 3 dingen:

- geloof in Mij maakt onrustig

- geloof in Mij maakt al je relaties anders

- geloof in Mij maakt vrij EN dienstbaar.

Dat zal ik proberen uit te leggen.

### 3a) Geloof maakt onrustig

Geloof in Jezus maakt onrustig.

Jezus zegt dat Hij niet de vrede komt brengen maar het zwaard.

En dat Hij een wig komt drijven in families.

Hij haalt daar woorden aan van de profeet Micha die met deze woorden een zeer somber beeld schetst van zijn eigen tijd waar helemaal geen vertrouwen meer is tussen mensen.

Is dat dan de bedoeling van Jezus?

Vijandschap en verwijdering?

Dat kan niet zo zijn.

Ik moet denken aan 1944- in de tijd van de vrijmaking - toen er midden in de oorlog in de kerk een discussie ontstond over de doop en hele families verdeeld raakten.

Ik moet denken aan dat echtpaar dat moest scheiden omdat een van hen tot geloof kwam en zijn leven weidde aan het geloof.

Geloof in God kan toch nooit tot verwijdering en vijandschap leiden??

Jezus zegt het hier heel scherp.

Zoals wel vaker.

Hij roept ons op om consequent te durven zijn.

Om achter je keuzes te blijven staan, zelfs als het je anders maakt dan je familie of vrienden.

Durf anders te zijn!

Durf alleen te staan als het moet.

De keuze voor Jezus maakt kritisch en geeft onrust.

Zo zei iemand uit onze kerk laatst tegen me:

“Door het geloof word ik onrustig.

Ik vind dat ik bepaalde dingen moet doen.

ik kan wel altijd op vakantie gaan,

dat zou kunnen en velen doen het ook,

maar ik kan en wil dat niet.

vanuit mijn geloof wil ik wat betekenen voor mensen en ben ik op anderen gericht.

Daar word je wel eens onrustig van ja”

Dat is een mooi voorbeeld.

En zo zijn er meer voorbeelden van mensen bij wie de keuze voor Jezus leidde tot een onrustig leven, zelfs tot in de dood.

### 3b) Het geloof maakt relaties anders

Het tweede gevolg van het geloof in Jezus is dat het je relaties verandert.

Het zet je relaties met je familie in een ander licht.

En het richt je aandacht op profeten, rechtvaardigen en ‘geringen’.

De innerlijke verbinding met Jezus is gaat uiteindelijk uit boven de verbinding met je familie en alle andere mensen.

Dat is nogal wat.

Als je Mij volgt zegt Jezus maakt het je sterk in je keuzes.

Het leidt je aandacht naar profeten, rechtvaardigen en geringen en zo naar Mij.

Als je die mensen in je leven 'ontvangt' ontvang je Mij.

Dat zul je ervaren als een 'beloning'.

Jouw keuze voor Mij brengt een zwaard en een wig, vijandschap zelfs, maar het brengt ook een beloning: je ontvangt Mij.

Ik weet niet of u zich daar iets bij kan voorstellen.

Soms komt het voor dat je zeker weet dat je iets moet doen,

en dan trek je je niks meer aan van wat anderen daarover zouden zeggen.

dat geeft je dan vaak een heel goed gevoel.

Hebt u dat wel eens?

Ik denk dat Jezus zoiets bedoelt.

Dat je vanuit je keuze voor Hem een beslissing neemt die gericht is op rechtvaardigheid, profeten en geringe mensen.

3c) Geloof maakt vrij en dienstbaar

Dat is juist wat anders dan de eigenwijsheid en het EGOïsme van de BV IK.

Want het geloof maakt juist dienstbaar in zijn vrijheid.

Geloof maakt onrustig

Geloof maakt relaties anders

en nu: geloof maakt vrij en dienstbaar.

Jezus roept namelijk midden in dit stuk op om je kruis op je te nemen en je leven te verliezen.

Dat is heel wat anders dan je zelf niet meer belangrijk vinden en jezelf wegcijferen.

We hebben juist gezien dat geloof zelfstandig maakt en kritisch en stevig.

Dat heeft niets met nederigheid en bescheidenheid over jezelf te maken!

Als Jezus zegt dat we ons kruis op moeten nemen dan stel ik me altijd voor dat we daar ons EGO aan vast spijkeren.

De BV IK.

Alles wat gericht is op je eigen hachie en je eigen belang gaat aan het kruis.

dat maakt je leven niet zwaar en zwaarmoedig, maar juist vrij en sterk.

De bekende theoloog Maarten Luther uit de 16e eeuw schreef een boek met als titel:

"Over de vrijheid van een christen"

daarin staan twee hele mooie en beroemde stellingen:

- een christen is in vrijheid heer van alle dingen en niemands onderdaan

- een christen is in dienstbaarheid knecht van alle dingen en ieders onderdaan.

Als je je kruis opneemt maakt je dat vrij om zo dienstbaar te kunnen zijn.

Niet aan je eigen EGO maat aan profeten, rechtvaardigen, geringe mensen die een beker koud water nodig hebben.

Dat is de weg van Jezus 'waard'.

Gaan op die weg maakt onrustig,

verandert je relaties

en maakt je vrij tot dienstbaarheid.

Amen.